

לוח שילוב - בבלי וירושלמי



מסכת נדה

מפעילויות המכון להחדרת הלימוד לפי סדר ה"שילוב"

מפעל התלמוד הירושלמי הוקם בשנת תשמ"ב. בתחילת דרכו, לקח המכון על עצמו להקים ספריה מקיפה על הירושלמי. בכדי לתת כלים ללומד, להרחבת ההיקף וההבנה בלימוד תלמוד זה, שהיה עד אותם ימים כספר חתום בפני המוני העם.

עם איסוף חומר רב כמות ואיכות, הורגש הצורך בעריכת פירוש, מתוך האוסף העצום הנ"ל. כשמקביל אליו יצא לאור 'ספר המפתח' שיכיל את מאות אלפי הימראי מקומות. עבודת נמלים אדירה הושקעה באיסוף החומר ובעיבודו. כשהיום ניתן לומר בסיפוק, שידי המכון קיים המאגר הגדול ביותר בעולם על התלמוד הירושלמי, כשהוא מוכן כבסיס לעריכת הפירוש על כל התלמוד ירושלמי.

בשלהי שנת תשס"ו. התכנסו יחד צוות מפעל התלמוד הירושלמי - מכון "דרכי שמחה" שבעיר האבות "עריד", לטכס עצה איך להרבות בלימוד הירושלמי, באופן שיהיה שווה לכל נפש. אחרי שכבר יגעו רבות בהחדרת כמה מסכתות מהתלמוד ירושלמי עם הפירוש "אור שמחה".

סייעתא דשמיא עמדה לצוות המכון, ללכת ללקוט בשושנים בעקבי הצאן, ולרעות בדרך שסללו לנו הראשונים והאחרונים בדבריהם. כאשר ראו רבות בעסקם בעריכת הפירוש, על היות לימוד שני התלמודים יחד, כדרך הישר להבין את דברי התלמוד בבלי עצמו בשלימות. בהיות שנתחבר אחריו, ואף סמכו רבינא ורב אשי על אילן זה, פעמים רבות, כשלא כתבו בבבלי דברים שכבר נכתבו בירושלמי.

מכאן ואילך, אחר קבלת הורמנא וברכת הדרך מגדולי הדור, ערכו "לוח שילוב" על כל מסכתות הבבלי והירושלמי. ופנו בקריאה של חיבה למגודי שיעורים בבבלי, לשלב בלימודם גם את לימוד הירושלמי. כשעיקר הפניה היתה לשיעורי הדף היומי, שהיא המסגרת הגדולה ביותר של שיעורים. (עם זאת, דווקא אלו שאינם לומדים לפי הספק מסויים, יש בידם להוסיף לימוד זה יותר בקלות). במקביל פנו לכמה כוללים ושייכות קדושות, שנענו בחפץ לב והכניסו סדר זה לתוך סדריהם.

לאחרונה, אף לקחו על עצמם את שיווק הפירושים הנפוצים שהוהדרו מחדש, בכדי להקל על כל מי שרוצה להצטרף ללגיון לומדי הירושלמי, לעשות זאת בעצמו.

* * *

להצעות / לעדכונים / לקבלת חומר / לפתיחת שיעורים בירושלמי / להכוונה לקבלת כתובות לחנויות משווקות / לרכישת ספרים / לתרומות

חייג: 05276 - 88939

השילוב בירושלמי		בבלי
דף	מפרק / הלכה	עד
ב	פרק א ה"א	א. תמן תנינן
ג		א: הונא בר
ד		ב. רבי יודן
ה		ב. ה"ב מתני'
ו	הלכה ב	ב: ה"ג מתני'
ז	הלכה ג	ב: תני שלש
ח		ג: ה"ד מתני'
ט	הלכה ד - ה	ד: זקינה שהפסיקה
י		ה. ה"ו מתני'
יא	הלכה ו	ה: פעמיים היא
יב		ו. סוף הפרק.
יג	פרק ב ה"א	ו: אמר רבי ינאי
יד	הלכה א - ב	ז. ה"ג מתני'
טו	הלכה ג - ד	ז: בית שמאי
טז	הלכה ד	ז: ה"ה מתני'
יז	הלכה ה	ז: מיליהון דרבנן
יח		ח. ה"ו מתני'
יט	הלכה ו	ח. ה"ז מתני'
כ	הלכה ז	ט. סוף הפרק.
כא	פרק ג ה"א	ט: ה"ב מתני'
כב	הלכה ב	י. ואין ידוע
כג		י. אמר רבי בא
כד		י: ה"ג מתני'
כה	הלכה ג - ד	יא. אי זו
כו		יא: רבי זעירא
כז		יב. ה"ה מתני'
כח	הלכה ה	יב. מחותך שיצא
כט		טז: סוף הפרק.
ל - לט	עד כאן זכינו לאור הירושלמי	
לט - עג	מכאן הובא בירושלמי רק המשניות לפרק ד	

הדרן עלך
סדר שהרות
וכולא ש"ם
בבלי וירושלמי

רעיון ה"שילוב" לכל אחד!

כל אחד במסכתא שלומד, לפי הסדר שלו, יכול לשלב את לימוד הירושלמי במקביל לבבלי.

גדולי הראשונים והאחרונים כתבו על חשיבות לימוד שני התלמודים יחד, להבנת סוגיות הבבלי כראוי.

אוצרות שלא יסולאו בפז, ערוכים בין דפי הירושלמי. שילוב הלימוד בסוגיות המקבילות בשני התלמודים העוסקים באותם עניינים, יפתח עיניכם לראות בטוב הארץ, יסודות חדשים בעניינים בהם אתם עוסקים,

בתלמוד בבלי יש אלפיים שבע מאות ואחד עשרה (2,711) דפים. ואילו בירושלמי יש אלף חמש מאות חמישים ושלוש (1,553) דף. לפי זה, סדר הלימוד ב"שילוב", הוא במוצע קצת יותר מעמוד ירושלמי מול כל דף בבבלי. וכאשר לומדים באחד הפירושים המבוארים שיצאו על הירושלמי, זמן הלימוד הנוסף בירושלמי הוא כרבע שעה לימוד ירושלמי, לכל דף בבבלי.

לוחות השילוב מיוסדים ע"פ סוגיות הבבלי והירושלמי שבין אותם המשניות בשני התלמודים, לפי סדר המסכתות וללא דילוגים. וברוב המקומות נמצאות הסוגיות מתאימות.

* * *

זכה לומדים נוספים ג"כ, הראה להם את הלוח ובדוק אם מעוניינים לשלב את לימוד הירושלמי.

ניתן להעביר את הפרטים למס' דלהלן.

* * *

לקבלת לוחות שילוב על מסכתות נוספים / לפתיחת שיעורים ע"פ סדר ה"שילוב" / לקבלת דברי גדולי ישראל על חשיבות הלימוד בסדר זה, ובכלל בלימוד הירושלמי

חייג: 8042002 - 08
(תא קולי)

